

Woensdag 17 juli: Rondje fietsen



Woensdag 17 juli was de 3^e keer dit jaar dat we met de KBO een fietstocht in de omgeving van Rijssen maakten. Dit keer was het startpunt de parkeerplaats van het Parkgebouw. Doordat de parkeerplaats opgebroken was hebben we ons verzameld voor het Parkgebouw. Vijf over half twee zijn we met 5 personen gestart. Ik (Bert Korenromp) fietste voorop en zijn eerst langs de bouwwerkzaamheden van het Opbroek gefietst. Rijssen wordt daar flink uitgebreid. We fietsten richting Enter. Wij vergaapten ons aan de grote, prachtige huizen waar we langs fietsten. We lieten Enter aan de linkerkant liggen en hadden een stop gehouden bij het Mariakapelletje. Er werden wat kaarsen opgestoken. Zelfs elektronisch



konden we kaarsen laten branden. Daarna zijn we verder gefietst. Ondertussen werd uiteraard veel gekletst en we genoten van het prachtige weer.

De koffiepauze hadden we dit keer bij Theeschenkerij De Schutte aan de Plasdijk. Speciaal voor ons was het terras beschikbaar. Ondanks dat het een theeschenkerij was, namen we alle vijf koffie.

We kregen eigengemaakte lekkere plak cake erbij. Omdat we maar met 5 personen waren konden we nog een kop koffie krijgen. Toen het te warm werd in de zon hebben we nog een tijdje in de schaduw gezeten en gekletst. Het was heerlijk toeven bij theeschenkerij De Schutte.



We hebben onze tocht voortgezet.

Via de Apenberg kwamen we in de bossen ten oosten van de Friezenberg en Elsenerveld. Na ongeveer 22 km gefietst te hebben scheiden onze wegen bij zwembad Het Koerbeld. Het was weer een geslaagde fietstocht zo midden in de zomer.